



Inleidend woord

Veertigdagentijd

Halverwege de maand februari begint de periode van veertig dagen van voorbereiding op en toeleven naar Pasen, het feest van het nieuwe leven. Vorig jaar werden na de eerste zondag van de veertigdagentijd de vieringen afgelast en de kerken gesloten. Ook nog in de Goede Week en met Pasen waren onze kerken dicht, en tot ver daarna. Hoe het nu zal zijn, ik weet het niet. Maar als kerk van Jezus Christus vieren we de veertig dagen, en als volk van God trekken we op naar het beloofde land, gezegend en gezegeld door het Verbond. Als ledematen van het lichaam van Christus, als leden van het Godsvolk zijn we nooit alleen, maar altijd met velen, altijd verbonden. We dragen Christus met ons mee en worden door Hem gedragen. Wanneer we vieren, vieren we nooit alleen als de kleine geloofsgroep, maar altijd als de hele kerk en in ons het hele godsvolk. Vooruitlopend op het nieuwe leven en de nieuwe wereld vieren we zelfs als de gemeenschap van in God verenigde mensen. Wanneer we bidden, bidden we nooit alleen. We weten ons vergezeld van generaties biddende mensen en weten dat het de Geest is die in ons bidt en die ons met de Vader verbindt en in Hem met allen.

Dat is een ongelofelijk belangrijk aspect van ons geloof en van ons kerkelijk bewustzijn. Ook al kunnen we niet bij elkaar komen, we zijn toch bijeen.

Het activeren en beleven van die verbondenheid is de kern van de viering van de veertig dagen. In de liturgie heet het: een tijd van grotere toeleg op het Evangelie, en is dat niet hetzelfde als de navolging van Christus in zijn liefde voor de naaste. En juist dat kunnen we onder alle omstandigheden doen.

Laten we daar dan van genieten: van wat we als onszelf kunnen zijn voor en met de ander. Vooruitlopend op Pasen gaan we niet met een bedrukt gelaat in zak en as zitten, maar juist in een tijd van tegenspoed getuigen van het nieuwe leven.

rector Ward Cortvriendt

KERKDIENTEN LEBUÏNUSKAPEL

Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

*Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evangelisch-Lutherse Gemeente kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel: de kerkdienst van **7 februari** komt echter te vervallen vanwege de omstandigheden...*

Kerkdienst zondag 14 februari 10.30 u

Eucharistieviering Zesde zondag na Epifanie (B-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt

Zang : cantores

Deurwacht : Mieke Cortvriendt-Smudde

Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Jongerenwerk
(digitaal overmaken heeft de voorkeur)

Aanmelding (verplicht) : tot vrijdag 12 februari 18.00 u

via pastoor@twente.okkn.nl of app 06 83986760

Kerkdienst woensdag 17 februari 19.30 u

Eucharistieviering Aswoensdag, begin van de Veertigdagen

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt

Zang : cantores

Deurwacht : Mieke Cortvriendt-Smulders
Collectes : 1^e OKKN+ Statie 2^e Vastenactie (*zie verderop*)

Kerkdienst zondag 28 februari 10.30 u **Eucharistieviering Tweede zondag Veertigdagentijd (B-jaar)**

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Zang : cantores
Deurwacht : Mieke Cortvriendt-Smudde
Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Statie Twente
(digitaal overmaken heeft de voorkeur)

Aanmelding (verplicht) : tot vrijdag 26 februari 18.00 u
via pastoor@twente.okkn.nl of app 06 83986760

Vieringen in de Lebuïnuskapel in februari

De maatregelen met betrekking tot bijeenkomen in de kerk gelden op dit moment tot 9 februari. Wanneer de beperkingen dan (deels) worden opgeheven - wat ik niet verwacht - kunnen we de tweede zondag van maand, 14 februari, weer in kleine groep samenkomen om te vieren. Op 17 februari is het Aswoensdag en dan zouden we, wanneer de avondklok dat toelaat, dit ook kunnen vieren. De volgende viering is dan op 28 februari, de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Zodra we meer weten ontvangt u nog bericht. Volg ook de berichtgeving op de site van de landelijke kerk.

rector Ward Cortvriendt

Live-gestreamde kerkdiensten OKKN in de maand februari

Ook in de maand februari biedt de landelijke kerk live-gestreamde kerkdiensten aan vanuit de Ste. Getrudiskathedraal Utrecht. Op de site van de landelijke kerk: www.oudkatholiek.nl is de link te vinden die de aansluiting bemiddelt. Ook is daar op de zondagmorgen het tekstboekje in te zien of te downloaden, al was het maar om de nummers van de gezangen op te zoeken. Voor deelname aan de collecte(s) kunt u uw bijdrage digitaal overmaken naar het rekeningnummer van de Statie:

**NL 77 RABO 0179 162 713 Statie Twente OKKN
met vermelding: collectegeld zondag (datum)**

én naar het - in het liturgieboekje aangegeven - rekeningnummer van de betreffende landelijke collecte.

André Zandbelt

In een nieuw jasje

Zoals u al opgemerkt zult hebben, heeft de Lebuïnus Kompas na tien jaar een nieuw jasje gekregen. Dit in aansluiting op de vernieuwde huisstijl van de landelijke kerk. Ik denk dat onze maandbrief hiermee gewonnen heeft aan helderheid van presentatie. Dank aan Toon 't Hoen die mij behulpzaam was bij het ontwerp van dit jasje...

André Zandbelt

Email –gemeentevergadering van de statie

Normalerwijze hebben we aan het begin van het jaar een gemeentevergadering. Die is nodig om de jaarrekening en de begroting goed te keuren en de penningmeester te déchargeren voor het voorgaande jaar.

Met instemming van de bisschop hebben we dit jaar voor een wat onorthodoxe vorm gekozen. We hadden het natuurlijk in Zoom kunnen proberen, maar om ieder te kans te geven haar/zijn mening kenbaar te maken hebben we het schriftelijk gedaan via email. Het ging om vier punten: goedkeuring van de jaarcijfers 2020, décharge van de penningmeester, goedkeuring van de begroting 2021 en instemming met de voordracht van Alp Buitelaar als administrateur/ waarnemend penningmeester.

Daartoe zijn aan ieder de jaarcijfers toegestuurd ter inzage, alsmede de positieve bevindingen van de kascommissie, bestaande uit Toon 't Hoen en Heima Sleurink. Daarnaast ook het meerjarenoverzicht met de begroting 2022 en een toelichtingsbrief mijnerzijds met daarin ook het verzoek om de voordracht van Alp te ondersteunen.

We hebben 20 mensen aangeschreven en van 15 mensen antwoord ontvangen. Dat is meer dan voldoende voor een geldige uitslag,

aangezien er bij fysieke vergaderingen wel minder aanwezig zijn. Voor de goedkeuring van de jaarcijfers en de begroting hebben alle respondenten positief geantwoord. Van dezen had één nog een vraag, een ander een bemerking, overigens zonder dat dit de goedkeuring beïnvloedde. Allen stemden in met de décharge van de penningmeester Frits van Brussel onder dankzegging voor zijn inspanningen en met dank aan de controle door de kascommissie. Met betrekking tot de voordracht van Alp Buitelaar als administrateur/penningmeester stemde 14 respondenten voor, één onthouding. Waarbij ik aantekenen dat de onthouding geenszins een tegen is. Daarmee heeft de gemeentevergadering met alle punten de facto unaniem ingestemd. Het moge duidelijk zijn dat uw pastor daarover zeer verheugd is.

Het bestuur heeft vervolgens in een separate bijeenkomst Frits van Brussel bedankt voor zijn goede werk de afgelopen zes jaar en hem nog formeel voor de hele periode gedéchargeerd. De aartsbisschop elect heeft Alp Buitelaar gemachtigd om als administrator voor de statie te functioneren en de rector heeft hem daartoe ook gemandateerd, beiden met de opdracht alles te doen en na te laten wat in het statuut van de Oud-Katholieke Kerk met betrekking tot het functioneren van een penningmeester wordt bepaald. Ik wil Alp hierbij van harte danken voor zijn bereidheid om voorlopig de taak van penningmeester op zich te nemen en te behartigen. Ook dank ik Frits voor zijn inspanningen van de afgelopen jaren. Beiden zullen we te gelegener tijd meer tastbaar danken.

Bovenstaande mag beschouwd worden als het verslag van de gemeentevergadering januari 2021.

rector Ward Cortvriendt

Kerkebalans 2021

Dezer dagen ontvangt u ook weer de brief voor Kerkebalans met het verzoek ook dit jaar weer uw bijdrage aan onze kerk te geven. Velen van u zijn zeer betrokken en dragen ook op andere dan

financiële wijze bij. Niettemin - en u voelt het al aankomen - kan de kerk ook niet zonder uw geldelijke bijdrage. Niet alleen voor de kerk van nu, maar ook met het oog op morgen, ook al weten we en vertrouwen we dat het de Heer is die zijn kerk geleidt en hoedt. Het is belangrijk dat in de kring van de gemeente het Woord wordt verkondigd en geleefd. Ik beveel de actie kerkbalans dan ook van harte bij u aan.

Bij de brief zit ook een retourformulier waar u de voorgenomen bijdrage op kunt invullen. Voor het inzicht van de penningmeester in de te verwachten inkomsten zou het fijn zijn wanneer u dat ingevuld zou retourneren.

Namens ons allen dank ik u alvast hartelijk.

rector Ward Cortvriendt

Driekoningenhuiszegen 2021 toezenden ?



Helaas was het vanwege de corona-beperkingen niet mogelijk om de Driekoningenhuiszegen in januari aan te reiken via onze kapel zoals we alle jaren dat plegen te doen. Maar u wilt hem misschien toch graag al ontvangen voor in uw woonkamer. Wij kunnen deze nu aan u opsturen. Uw bijdrage / gift is – zoals bekend - bestemd voor ons *diaconaal project 'Kinderen in Syrië'*. Bij postverzending zou die bijdrage tenminste € 2,50 dienen te zijn.

Stuur een mailtje aan : a.zandbelt@planet.nl en geef daarbij aan hoeveel u er wilt ontvangen. Ik zorg dan dat de CMB-sticker 2021 naar u toe komt. Bij de toezending geef ik aan hoe u uw bijdrage kunt voldoen.

André Zandbelt

Vastenactie 2021



helpt mensen helpen

Sociaal en praktisch: stichting Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen in Nederland omzien naar elkaar. Daar wordt iedereen blij van! Om dit werk uit te bouwen heeft Present onze steun nodig. Daarom is onze Vastenactie 2021 hiervoor bestemd.

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in of vlakbij de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor een dagdeel of voor langere tijd. Het unieke van de Vastenactie van dit jaar is dat er gekozen kan worden voor het doneren van tijd náást de mogelijkheid van het doneren van geld! In een aantal van onze parochies is hier de afgelopen jaren goede ervaring mee opgedaan.

Normalerweise houden we hiervoor collecte. Nu vragen we u om, indien u dat wilt, het werk van de stichting geldelijk te ondersteunen door uw bijdrage voor de vasten over te maken onder vermelding van vastenactie op de rekening van de Statie: Oud-Katholieke Kerk van Nederland Twente

NL77 RABO 0179 1627 13

Hartelijke dank voor uw bijdrage.

rector Ward Cortvriendt

De dagen van ons leven

Op 4 februari viert Frits van Brussel zijn verjaardag. Het valt samen met het eervol ontslag uit zijn functie door de bisschop met dankzegging voor zijn inzet en verdienste. Op 8 februari is Marianne Sloot jarig en op de 18^e Henk Amsing (Elly zou de 15^e jarig zijn geweest). Eveneens op 18 februari is Daan de Rijk jarig. Op 27 februari viert Alp Buitelaar zijn verjaardag.

We wensen Henk veel sterkte op deze dagen en wensen hem alle

goeds voor zijn nieuwe levensjaar. We feliciteren ook de andere jarigen en wensen hun gezondheid en vreugde toe. Voor allen ook de zegen van de Algoede.

rector Ward Cortvriendt

Een ander geluid

Bij de kaarten met goede wensen voor het nieuwe jaar, waaronder natuurlijk ook kaarten uit de statie - waarvoor dank - was er een kaart (niet uit de statie) die me bijzonder trof. Het was een foto van een gezin met moeder, vader, twee konijnen en dochter met vriend op een rijtje op enige afstand van elkaar. Naast de wensen voor het nieuwe jaar stond met grote letters: "geef elkaar de ruimte".

Ik vond dat geweldig. Natuurlijk zeggen we wel vaker dat we elkaar ruimte moeten gunnen. Maar de afgelopen negen maanden heb ik dat niet horen zeggen. Het gaat alleen over de negatieve ervaring van hetgeen in geaccepteerd Nederlands 'social distancing' genoemd wordt.

Het 'geef elkaar de ruimte' relativeerde dat compleet en gaf er een positieve draai aan. Het geeft aan dat we niet met een louter objectieve werkelijkheid te maken hebben, maar ook met de manier waarop we die beleven. En juist die beleving maakt ons welbevinden uit. Wie wil immers niet de ruimte krijgen?

De retoriek waarmee we de huidige infectie tegemoet treden en het taalgebruik rond de maatregelen laten weinig ruimte voor een meer positieve benadering. Dat moeten we zelf doen, met elkaar. Met andere ogen naar onze werkelijkheid kijken, waar dat maar mogelijk is, om nieuwe dingen te ontdekken. Uit het dramatische stappen om een meer serene geest te krijgen en van daaruit naar onze werkelijkheid te kijken. Ik zeg dit niet om te bagatelliseren wat er aan de hand is, maar om een moment van bezinning in te lassen bij de klakkeloze meningen en de soms disproportionele reacties waarmee we omringd worden. Geef elkaar de ruimte.

rector Ward Cortvriendt

In Memoriam Bisschop Hans Gerny



Vanuit Zwitserland bereikte ons het bericht, dat bisschop Hans Gerny op 19 januari jongstleden in de leeftijd van 83 jaar is overleden. Hans Gerny werd in 1937 geboren in Olten. Na zijn studie in Basel, Bern en Parijs werkte hij vanaf 1962 in de parochies Möhlin, Hellikon, Baden en Basel. Op 9 juni 1986 werd hij tot bisschop van de Zwitserse kerk gekozen en op 26 oktober van dat jaar werd hij bisschop gewijd door de aartsbisschop van Utrecht, Antonius Jan Glazemaker. In 2001 trad hij als bisschop terug. Daarna leefde hij met zijn echtgenote Marianne Gerny-Schild, die op 7 augustus vorig jaar overleed, in Bern, waar zij beiden actief aan het kerkelijke leven bleven deelnemen.

In de IBC, de internationale oud-katholieke bisschoppenconferentie vervulde Hans Gerny de functie van secretaris. Met de voorzitter, zijn goede vriend aartsbisschop Antonius Jan Glazemaker, vormde hij een tandem die de IBC door netelige kwesties moest loodsen.

Bisschop Dick Schoon schrijft :

“Wij gedenken Hans Gerny met dankbaarheid voor wie hij was als persoon, als pastoor en als kerkleider en we bidden om die dankbaarheid voor zijn kinderen, verdere familieleden en al onze broeders en zusters van de Zwitserse kerk. Dat Hans Gerny rust mag vinden bij de Heer die hij zijn leven lang gediend heeft”.

Zie voor het hele In Memoriam : www.oudkatholiek.nl
André Zandbelt

Levenslessen uit het verpleeghuis



Een kind van negenentachtig

Door Paulien van Bohemen

Paulien van Bohemen is geestelijk verzorger in een verpleeghuis.

Ze tekent scènes op uit het dagelijks leven aldaar.

“Ik had best Jezus willen zijn. Volgens mij was Maria een hele lieve moeder.”

“Dag mevrouw mondkapje.” Ze zit aan haar formica keukentafeltje met voor zich de bijbel. Ze zet haar leesbril af en houdt haar hoofd schuin. “Ah, nu zie ik het, u bent de geestelijk verzorger. Kom binnen, kom binnen”, wenkt ze. “U komt precies op het goede moment. Ik zit net in de bijbel te lezen. Nou ja, te zoeken eigenlijk. Het kerstverhaal, waar staat dat ergens? In deel twee, toch? In het eerste deel was Jezus nog niet geboren, dacht ik.”

Ze zet haar leesbril weer op, en laat haar blik over de bladzijde voor zich glijden. "Met Kerstmis geloof ik altijd een beetje meer dan de rest van het jaar. Ik vind het verhaal over het kindje Jezus in de kribbe zo aandoenlijk." Ze schudt haar hoofd. "Nee, hier staat het ook al niet. Heb ik eigenlijk wel de goede bijbel?" Ze schuift het boek glimlachend van zich af.

"Ja, Jozef en Maria hebben het heel goed gedaan, vind ik. Die hebben één kind gekregen. Jezus kreeg alle aandacht van zijn ouders. Dat kan ik niet zeggen. Ik kom uit een gezin van veertien kinderen. Veertien! Ik was de jongste, maar denk maar niet dat ik verwend ben. Altijd meehelpen, nooit een aai over mijn bol. 'Lies, veeg jij de stoep even?' was geen vraag, maar een bevel. Als het mijn moeder te veel werd – en daar was niet veel voor nodig – verzuchtte ze altijd, dat ze liever minder kinderen had gehad. Dat zei ze gerust in ons bijzijn."

"Ik weet niet precies hoevéél kinderen ze dan minder had willen hebben, maar omdat ik de jongste was, moet ik in ieder geval te veel zijn geweest." Ze lacht een vreugdeloze lach.

"Ik had best Jezus willen zijn. Volgens mij was Maria een hele lieve moeder. Je hebt ook gewoon meer energie om liefde te geven als je maar één kind hebt. En ze heeft Jezus ook nog eens de ruimte gegeven om zijn eigen gang te gaan. Dat is geweldig. Dat was er voor mij en mijn broers en zussen echt niet bij."

Ze pakt de bijbel weer op. "Kunt u het kerstverhaal voor me opzoeken? En als u het gevonden hebt, wilt u me dan voorlezen? Ik ben nooit voorgelezen vroeger."

Geamuseerd zet ze haar leesbril af.

"Speel maar even moeder van dit kind van negenentachtig..."

Geplaatst door: [Paulien van Bohemen](#) in [Uit het verpleeghuis](#) 5 januari 2021

André Zandbelt



COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN

Kerkcentrum ST. LEBUÏNUSKAPEL <groene kerk>
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Rector pastoor E. Cortvriendt tel. 06 839 867 60
Schaapskamp 8 3849 PS Hierden
e-mail: pastoor@twente.okkn.nl

Secretariaat statie-bestuur
Alp Buitelaar tel.: 06-22661130
Dr.van der Sluisstraat 12 7482 XS Haaksbergen
e-mail: alpbuitelaar@planet.nl

Penningmeester statie-bestuur
vacature per 1-2-2021

Lebuïnus Kompas redacteur
André Zandbelt tel. 0546 815313
e-mail : a.zandbelt@planet.nl

Huishoudelijk beheer
Heima Sleurink tel. 074 291 38 56
e-mail : heima49@live.com

Website beheer Harald van der Werff
harald.vanderwerff@gmail.com

Reservering kapel/zaal
André Zandbelt tel. 0546 815313
e-mail : a.zandbelt@planet.nl

Bankrekening Statie: NL 77 RABO 0179 162 713
OKN t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website **OKK Statie Twente** www.twente.okkn.nl
OKK Nederland www.oudkatholiek.nl



